

**Wie ben je waar woon je en met wie? Even een persoonlijke voorstelling.**

Mijn naam is Maurice Elvé. Ik woon samen met mijn vrouw Anne en drie kinderen Lucas, Job en Lieve sinds 2 jaar in Zoutelande. Hiervoor woonde we in Middelharnis (Goeree-Overflakkee) en ik ben dan ook een echte Flakkeeënaar.

**Waar werk je en wat voor werk doe je daar?**

Ik werk nu ruim 11 jaar bij de Rabobank als Accountmanager Bedrijven. Eerst op Goeree-Overflakkee, daarna de Moerdijk en sinds 6 jaar op Walcheren/Noord-Beveland. Vanuit een vaste klantenportefeuille adviseer en begeleid ik ondernemers in verschillende branches.

**Waar heb je in het verleden gevoetbald en/of training gegeven?**

Ik ben pas in de D-tjes op voetbal gegaan. Mijn ouders waren er eerst niet z'n voorstander van. Ik ben gestart bij V.V. Dirksland (inmiddels gefuseerd, nu DVV'09). Op mijn 21<sup>e</sup> ben ik overgestapt naar MSV & AV Flakkee (Middelharnis). Ik heb totaal 15 jaar in eerste elftallen gespeeld. Verder dan de top van de derde klasse zondag (regio Rotterdam) ben ik niet gekomen. In 2015 kwam er abrupt een einde aan mijn voetbalcarrière toen ik een zware knieblessure opliep. Ik mis het spelletje nog iedere dag. Er is niks mooiers dan een pot voetbal met je vrienden.

**Hoe ben je bij De Meeuwen terechtgekomen als trainer?**

Mijn oudste zoon Lucas wilde graag gaan voetballen. Na een jaartje in de mini's speelt hij nu zijn eerste seizoen in de JO-8. Met de overgang van de mini's naar de JO8 besloot ik samen met Alwin Kleinepier training te geven aan de JO8- en JO9. We trainen 2x per week en op zaterdag begeleiden we de JO8-1. Ik geniet van het enthousiasme bij de kinderen.

**Wat kan volgens jou beter bij De Meeuwen?**

Ik heb bij meerdere clubs gespeeld en training gegeven maar De Meeuwen hebben hun zaakjes prima op orde. Alle benodigde faciliteiten zijn aanwezig en de club is heel toegankelijk. Als "buitenstaander" voelden wij ons heel snel welkom bij de club.

**Wat vind je het meest geweldige aan De Meeuwen?**

De onvermoeibare inzet van vele vrijwilligers. Uiteindelijk maken zij het verschil en de club hoe die nu is. Groot compliment! Dat kleine dingen groots worden ervaren is bijvoorbeeld de activiteit pupil van de week. Enkele weken terug was het de beurt aan Lucas en wat heeft hij genoten. Dit is voor jeugdspelers echt een geweldig event. Ik hoop dat dit soort activiteiten nog lang zullen blijven bestaan.

**Ken je al veel mensen bij De Meeuwen?**

Gelukkig steeds meer.

**Wanneer je €5000 mocht besteden voor De Meeuwen, waaraan werd dat geld dan besteed?**

Aan jeugdactiviteiten want uiteindelijk zijn zij de toekomst van de club.

**Hoe bevalt het als trainer/coach tot nu toe bij de JO-8 en JO-9?**

Heel goed. We hebben een leuke groep. Iedereen is op zijn eigen niveau super gemotiveerd en het plezier spat er vanaf. Dit blijft het belangrijkste.

**Vind je trainen geven leuker dan coachen op zaterdag of andersom en waarom?**

Ik vind het allebei even leuk. Voor een trainer is plezier ook heel belangrijk en dat heeft veel te maken met je groep. Maar hoe gaaf is het als je jonge voetballers iedere week beter ziet worden.

**Wat wil jezelf nog graag kwijt?**

Alles is wel aan bod.